

## KNRB-tocht over de Severn en de Avon 26 aug – 4 sept 2016

Van De Hunze doen vier dames, Annet van Melle, Yolanda Kraaijpoel, Gerda Jaarsma en Marja-Leena Hellings mee aan de toertocht over de Severn en de Avon. Beide tweetallen worden met dames van andere verenigingen in een boot ingedeeld.

We worden door een luxe bus, die ons ook de rest van de reis rijdt, op drie plekken in West-Nederland opgepikt, waarna we de nachtboot van Hoek van Holland naar Harwich nemen. Vandaar moeten we nog zo'n 380 kilometer dwars door Engeland voordat we bij ons traditioneel Engelse trapje-op-trapje-af-hotel in Gloucester worden gedropt. Onderweg maken we een stop in Coventry waar we tijd hebben om de nieuwe, met verzoeningsgeld opgebouwde kathedraal te bezoeken, die in 1940 in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd is geweest. Ook kunnen we de binnenstad bekijken, die deels in middeleeuwse stijl is gerestaureerd.



De acht wherry's waarin we met 32 deelnemers (acht heren, de rest dames) zullen roeien waren al eerder naar onze opstapplaats in Purton gereden, een plaatsje aan het Gloucester & Sharpness Kanaal dat aan de oostkant van de Severn loopt.

De eerste roeidag leek een makkie: de Severn is een regenrivier met vele ondiepten, die te maken heeft met eb en vloed. Vandaar dat we het eerste deel via het genoemde kanaal naar Ashleworth Quay roeien, met maar één sluis in Gloucester, ten noorden waarvan we op de Severn kwamen. Het roeien op zich is ook geen punt, ondanks een buitje tussendoor, waarvan we al weer opgedroogd waren als we op een redelijke tijd bij onze aanlegplek bij een pub aankomen. Maar... de helling waarover onze boten uit het water gehaald moesten worden is jarenlang niet gebruikt en totaal overwoekerd. De beloofde opschoning blijkt nog niet te hebben plaatsgevonden. Er moet een minishovel aan te pas komen om de lagen aarde en modder te verwijderen en er moet zelfs een boom omgezaagd worden, wat allemaal meer dan twee uur in beslag neemt.



Aanvankelijk schijnt de avondzon door een prachtige wolkenlucht en laten we ons stroomafwaarts glijden en roeien dan weer op. Maar donkere wolken halen ons in en er breken stortbuien los, waar geen regenpak droog bij bleef en wij maar dobberen en proberen de moed er in te houden. Eindelijk, eindelijk kunnen we dan aan wal en krijgen we in de pub als troost een drankje en ladingen patat door onze leiding aangeboden, waardoor we van binnen wat warmer worden. Maar de buitenkant moet nog een tijdje wachten op de warme douche in het hotel. Het leidt wel direct tot algehele verbroedering in de groep. De tweede dag worden de boten naar Bewdley gereden, vanwaar we de Severn afzakken naar Worcester. De

volgende ochtend krijgen we de gelegenheid om de prachtige kathedraal van Worcester te bezoeken voordat we in de boten stappen om de Severn verder af te roeien tot waar de Avon daarin uitmondt en vervolgen we onze weg stroomopwaarts de Avon op tot Bredon's Hardwick door een prachtig landschap.



Intussen zijn we al naar een hotel in Alcester verkast, met wat meer ruimte en comfort.

De dagen erna roeien we via Pershore en Evesham de Avon verder op, met zo'n drie sluizen per dag. Het record aantal sluizen – tien! – wordt op de laatste dag gehaald, als we van Evesham naar Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van Shakespeare gaan, waar we de laatste twee nachten verblijven. Op de eerste sluis na hebben we alle sluizen zelf moeten bedienen, wat eigenlijk heel relaxed gedaan wordt door de 'sleutelbezitters' en hun 'assistenten'. Vanwege de sluizen, waar we soms slechts met de halve groep tegelijk in passen, moet er iedere dag wel flink doorgeroeid worden, zodat er helaas eigenlijk nooit tijd is om aan te leggen bij de knusse *inns* of pubs, die onderweg naar ons lonkten.



In Stratford gaat het merendeel van de groep 's avonds naar een voorstelling van King Lear in het Royal Shakespeare Theatre en is erg onder de indruk van het stuk. Ondanks het feit dat de tekst voor ons soms moeilijk te volgen is, is het een bijzondere belevenis.

De roeiweek wordt afgesloten met een bezoek aan Cambridge op de terugreis, alwaar we als 'verrassing' van de leiding met z'n allen mogen punteren op de Cam. Velen maken hier ondanks de regendruppels enthousiast gebruik van.

Al met al is het een uitstekend georganiseerde tocht met heel veel natuurschoon langs het water en afgezien van

het slot van de eerste roeidag met zeer aangenaam weer! De leiding heeft deze week voor veel variatie gezorgd door ons niet alleen van het roeien te laten genieten maar ook van verschillende culturele bezienswaardigheden in de omgeving.

En ook hulde aan buschauffeur en de materiaalman, die ons en de boten zeer bekwaam vervoeren en behulpzaam zijn met op- en afladen