

Nationale Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht 8 en 9 april 2017

De highlights uit 2017 willen we niemand onthouden. En dan met name van de toerroeiërs. Wel even leuk om te weten: De Hunzeroeiërs die op de zaterdag 8 april 2017 meedoen aan de prestatietocht van 55 kilometer finishen vijf minuten voor sluitingstijd na een geweldige roeidag.

De acht toertochtroeiërs van De Hunze vallen de dag er na helemaal met hun neus in de boter: Mooie huurboten (C4* en C2*) van 't Diep, de weersvoorspellingen komen helemaal uit, dus al met al meteen geweldig. Bovendien zijn de marathonroeiërs zo vriendelijk geweest om de benodigde 'kunst en hulpmiddelen' (pikhaken, peddels, hoosblikken, landvastjes etc.) in een van de huurboten achter te laten. Wij nemen ze zondagmiddag weer mee terug naar Groningen. Het scheelt veel dubbel gesleep met de spullen,

's Morgens is het wel vroeg opstaan (half zeven), dan via station Groningen in twee auto's de gezamenlijke reis naar Tuk in 45 minuten en de wandeling naar de roeivereniging in tien minuten. Die wandeling lijkt op de heenweg trouwens korter dan op de terugweg, ra ra. Bij 't Diep is alles tot in de puntjes verzorgd, zowel qua organisatie als gastvrijheid. Petje af! Na de uitstekende briefing kunnen we om 9.45 uur los.

Giethoorn en Weerribben, 'here we come'. We gaan er 35 kilometer tegenaan. Leuke bijkomstigheid: De meeste deelnemers in onze boten hebben de dag ervoor coaching gehad op De Hunze en proberen de nieuwe inzichten vandaag toe te passen. Dat leidt er toe dat de boten soms geweldig mooi over het water glijden.

Vanaf de start gaan we eerst over een recht kanaal, daarna wordt het water steeds smaller en smaller, met veel hoge bruggetjes en nog veel meer smalle passages waar je moet "Pieterburen" (slippen aan het ene boord en roeien met de andere riemen en de stuur moet zorgen voor voldoende vaart en tegenstuur)

Om de drie kwartier wisselen we van stuur. Zodat alle roeiërs even lekker kunnen bijkomen op de met kussens beklede stuurstoel. Het is eerst nog wel rustig varen en enige twijfel aan de juistheid van de gekozen route hoort er bij, ook al lijkt de routebeschrijving duidelijk. Kaartlezen is en blijft een kunst en we zijn nog niet gedigitaliseerd wat dit betreft.



Meer mensen beluisteren de weersverwachting, dus gaandeweg wordt het barstensdruk op en om het water. Met name op de kanoroutes rond Giethoorn. Naast kano's zijn er ook veel fluisterbootjes die ons met ons brede voorkomen lastig vinden als we ze tegemoet roeien op de smalle vaartjes. De vele Chinezen en Japanners reageren dan echter wel relaxt en wachten rustig af hoe een botsing wordt voorkomen. De andere toeristen zijn soms wat ongeduldiger, met enkele (bijna) aanvarinkjes tot gevolg. Onderweg glijdt het natuurpark de Weerribben aan ons voorbij. Schitterend!

We maken maar een uitstappauze. De horecagelegenheden waar het kan zitten barstensvol, maar bij eentje lukt het wonderwel om de boten aan te leggen en daar genieten we van een lekkere versnapering. Onze eigen meegebrachte fourage blijkt altijd in het totaal groter te zijn dan nodig. Maar de druiven, koeken, nootjes en wat dies meer zij, zijn wel lekker om er bij te hebben. Er moet ook wel behoorlijk door geroeid worden om een beetje op tijd binnen te zijn. Met een stijve kont van al het zitten en her en der toch wat verbrande velletjes, ondanks factor 50 zonnebrand en lange kleding, meren we om kwart voor vijf af. Waarna we meteen een drankje in de boot aangeboden krijgen. Wat een gastvrijheid!

Is deze toertocht te doen voor roeiers die nog nooit een toertocht geroeid hebben? Mwah, maar als je een toertocht naar Garnwerd, Enumatil of het Zuidlaardermeer een keer gedaan hebt (let op het woordje of), is de Weerribben een echte aanrader. Klein beetje afzien aan het einde van de dag hoort gewoon ook bij toerroeien namelijk. Voelt best lekker, de dag er na!

