

Nieuwe toertocht Groninger Marenronde is in 2017 voorgeroeid

Een toertocht over de Groninger maren, dat lijkt Gerda en Marcel wel wat. Aan de bar bij De Hunze horen Astrid en Jose het en vragen welke toertocht? Gerda en Marcel (verslag) antwoorden: "De grote Marenronde vanuit Delfzijl. Gewoon tussendoor in klein comitee proefroeien voor volgend jaar en opnemen in de toerroeikalender van 2018". Wanneer willen jullie van van Delfzijl via de Maren naar Appingedam roeien, vragen de dames? Aanstaaende zondag. "Dan al", is het antwoord van achter de bar. Met een knik en een instemming hebben we drie roeiers. Nog een roeier en een stuur er bij en de C-vier is vol. De volgende dag belt Gerda naar Marcel en meldt dat van de zaterdagploeg een roeier gevonden is: Arjen. Van de dinsdagroeiers, wil Ewout graag mee.



Eenmaal in Delfzijl wordt De Hunze met alle egards ontvangen door een wedstrijdroeier en actief lid, mevrouw Veninga. Het is droog ondanks de weersvoorspelling. Als de boot te water gaat roeien we de verkeerde kant op. Voor de grap, we laten lopen en maken rond.

We roeien over het mooie Damsterdiep richting Appingedam en nemen bij de gemeentegrens een smalle hoge brug. We hoeven niet te slippen, denken we, maar er volgt alsnog een: slippen bb nu! De regenjasjes kunnen aan! Alweer laten we lopen. Over de smalle maar varen we richting Holwierde en het wad. We passeren de spoorbrug en diverse lage bruggen.

Met een blik op het scheve kerkje van Bierum, het kan ook de kerk van Marssum zijn, lukt het met Astrid haar humor en goed roeien van Ewout, Gerda en Arjen koers te zetten naar de volgende boerderij. Genietend van 't Groninger 'laand', draait de Marenroute langs een afluisterinstallatie van de NAVO. Hier luisteren we de Russen af, meldt ons de stuur. Na 45 minuten gaan we niet wisselen. De roeiers roeien erg mooi samen.



Holwierde is achter onze rug. Voor de boeg ligt Godlinze. Toch gaan we eerst bakboord uit naar Krewerd voor de lunch. Na een uur roeien leggen wij aan in de haven van dit pittoreske terpdorp. Op het terras van onze roeivrienden Willie en Gilles uit Delfzijl nuttigen wij koffie en appelgebak. Na het draaien van de C-vier, wat een toer op zich is, gaat het over de Godlinzemaar verder. Jose roeit mee op boeg. De Groninger Maren kronkelen grotere en kleinere schickanes, de stuur vertelt over De Hunze en de commando's komen soms te laat. Het roeit fijn tussen Godlinzemaar en Losdorp. Gerda maakt een kiekje vanaf de brug van Losdorp. We hebben blik over het Groninger land.



In Oosterwijtwerd staat Gerda klaar met de camera bij Restaurant Veldzicht. Kiek en weer een volgende kiek. We leggen aan en nemen aan wal een stuk stoet. De hemel gaat open. God, wat een bui! We zijn los van de stad en met humor doen we de regenjasje weer aan. Astrid neemt het stuurtoew over.

Gerda geeft het ritme aan. Een rondvaartboot laat de stuur van de vier schrikken: Slippen, Nu! Wat een brede praam op deze smalle Oosterwijtwerdermaar. Bij Ekesteijn gaan we bakboord uit naar Appingedam. Bij de splitsing linksaf langs de hangende keukens van het werelderfgoed en mooie Appingedam. Bij Neptunus staat jeugdtrainer Michiel Tuik klaar. Welk een grootse ontvangst! Waar is onze Marcel? Komt hij goed aan? Jawel. Tegen vijf uur zijn wij toerroeiers terug bij De Hunze. Volgend jaar staat de Grote Marentocht Delfzijl-Krewerd-Oosterwijtwerd-Appingedam-Delfzijl van 28 kilometer op het toerroeiprogramma van onze club. Een echte aanrader voor de maand mei of juni!

Met dank aan Arjen, Jose, Gerda, Ewoud en Astrid.